

Van de voorzitter

Al bijna twee jaar wordt ons leven “geteisterd” door allerlei mutaties van het Covid-19 virus. Het lijkt er nu op dat het einde deze pandemie in zicht is, alhoewel dat natuurlijk al eerder is verkondigd. Maar toch zijn er weer plannen om tot onze normale activiteiten over te gaan. Zo ook bij de Historische Vereniging Vlaardingen. De lezingen, de Algemene Ledenvergadering “gewoon” weer eind maart en een uitgestelde viering van ons 55-jarig bestaan, lees hierna de bijzonderheden.

In een vorige nieuwsbrief stond een oproep n.a.v. het vertrek van Eric van Rongen, onze secretaris en ledenadministrateur. Wij zijn blij dat deze oproep tot enkele positieve reacties heeft geleid. Jack van Soest heeft aangegeven de functie van secretaris te willen gaan vervullen en Jeroen de Roode gaat de ledenadministratie op zich nemen. Dit maakt dat het bestuur na de ALV van 29 maart a.s. weer compleet is.

Dus zien wij u graag op:

Dinsdag 22 februari in de Grote Kerk (lezing)
Zaterdag 26 maart ook in de Grote Kerk (lustrum)
Dinsdag 29 maart in de Bethelkerk (ALV) en
Dinsdag 26 april in Museum Vlaardingen (lezing).

Nadere bijzonderheden volgen hieronder en op onze website.

Ted Hartman, voorzitter Historische Vereniging Vlaardingen.

P.S. U bent toch niet vergeten uw contributie over te maken?

Reageren? th.hartman@planet.nl

Open Monumenten Dag in Vlaardingen

De Open Monumenten Dag op de tweede zaterdag van september is een jaarlijkse, landelijke culturele activiteit. Het verbindt mensen met monumenten en het erfgoed in algemene zin.

Het geeft de gelegenheid de waarde daarvan te beleven. Het laat zien dat de verhalen en de schoonheid van monumenten en ander erfgoed een verrijking voor ons en onze leefomgeving kan zijn. Naast open monumenten zijn er ook lezingen en andere activiteiten die de kennis over erfgoed ontsluiten en de betrokkenheid vergroten.

In Vlaardingen wordt al jarenlang een OMD georganiseerd. De groep mensen die dat doen is kleiner geworden. Dat is een probleem. Er is betrokkenheid en hulp nodig om in 2022 iets te organiseren. Zonder nieuwe mensen erbij gaat het niet meer lukken. Het wat en hoe staan nog niet vast. Dus er is alle ruimte om nieuwe dingen te gaan doen.

Wie wil meedenken en meedoen aan de organisatie van een Open Monumenten Dag in Vlaardingen ?

Er is ondersteuning van het landelijk projectbureau met materialen, kennis en inspiratiedocumenten. Er is een landelijk thema, maar dat hoeft geen leidraad te zijn. Plaatselijk is er betrokkenheid van de culturele organisaties, die vaak deelnemen met hun locatie. Het echte organiseren en coördineren komt van de groep mensen in het comité/de werkgroep OMD Vlaardingen. En dat is te klein.

Reacties, vragen en aanmeldingen zijn van harte welkom !

Neem contact op met Ted Hartman of Nina Meulendijk van de Historische Vereniging Vlaardingen (info@hvv-vlaardingen.nl) of Ron Hoekstra (rhoekstra01@hetnet.nl) van de stichting Erfgoed Vlaardingen.

We zullen uw reactie met Open Armen verwelkomen !

Raadplaat

De vorige raadplaat: het pakhuis van Van der Windt's Handelsmaatschappij aan de Parallelweg. Handelend in 'Haring en Visch' – kennelijk werd haring niet gerekend tot de vissoorten...

Jaap van Krimpen schreef hierover: Deze foto is gemaakt aan de Parallelweg. Rechts op de foto het Handelsgebouw. Dan overduidelijk het pakhuis van Van der Windt. Uiterst links de garage van naar ik meen te herinneren de VARI, Vlaardingsche Auto en Rijwiel Inrichting. De VARI is vanaf dat plekje verhuisd naar de Vettenoordskade/straat en weer later naar de Hoogkamer. Tussen het Handelsgebouw en Van der Windt was een straatje omlaag. Daar was de Visserijschool. Ook, maar dat was in de jaren '50, was er een gymnastiekzaal waar RKWIK trainde. Ook gaf dat straatje toegang tot de achtertuin van het flatgebouw aan de Westhavenkade. De onderste woningen van dat gebouw waren bestemd voor personeel van Gemeentewerken. Mijn grootouders woonden daar tot 1942 (?). De familie Sluijter. Opa Sluijter was timmerman en duiker en had veel met de havensluis te maken. Mijn grootmoeder was een zus van Govert Maan, de zendeling. Ik heb hem daar ooit eens ontmoet. In de voorkamer dreef mijn oom Marinus Sluijter een sigaren- en rooktabakswinkeltje. De waren stonden uitgesteld op de schoorsteenmantel en een tafeltje daarvoor. Een toonbank was er niet. Tussen de twee dienstwoningen was in een diepe kast een ouderwetse telefoon op een plankje. Het plankje kon gedraaid worden naar de woning ernaast. Wie dienst had mocht gebruik maken van de telefoon en kon bereikt worden. Verbindingen gingen toen nog via een telefooncentrale. Tot zover mijn herinneringen. Nog wel dat de jongste zus van mijn moeder van daaruit getrouwd is en ik op de bok van het koetsje mocht zitten.

Arie de Kok schreef: Dit gebouw staat op de Parallelweg, jaren geleden is de buitenmuur crème geschilderd. Nog steeds is er van de Windt gevestigd, nu een bedrijf wat onroerend goed verhuurt. Vroeger was het een handelsmaatschappij in vis en tevens produceerde men vis in blik onder de naam Columbia er is ook nog een periode kip in blik geproduceerd. Links op de foto bij de benzinepomp was gevestigd de Vari garage, tevens taxibedrijf. Inmiddels is dit de ingang van de Action op de begane grond en boven de Action kinderspeeltuin Ballorig.

Dat komt overeen met de herinnering van Cor Ball: Het is nu het witte gebouw op de Parallelweg nr. 4 naast de indoor-speeltuin en Action. De Handelonderneming van de familie v.d.Windt (zoon of kleinzoon) zit er nog steeds in met z'n kantoor. Op de oude foto staat rechts het Handelsgebouw. Aan de bovenkant van het gebouw staat nog steeds Colombia met 'n kroon en 2 vlaggen. Volgens mijn jeugdherinneringen werden er toen (varkens)darmen gespoeld om er worst van te maken, want het stonk er behoorlijk, maar oorspronkelijk had het bedrijf met de visserij te maken. Ik woonde in mijn jeugd vlakbij, nl. in de Prins Hendrikstraat.

Uit de goede inzenders is, zoals gebruikelijk, door de echtgenote van de secretaris een winnaar getrokken: Jaap van Krimpen. We nemen binnenkort contact op om de prijs – een boek naar keuze uit de rijke HVV collectie – uit te reiken.

Onderstaand een nieuwe raadplaat. Een roemrucht Vlaardings café, in de volksmond ook wel de freggelgrot genoemd. Het café is inmiddels voltooid verleden tijd. Alhoewel: voltooid? Herinneringen en anekdotes zijn welkom!

Uw oplossing en eventuele toelichting zien we graag op info@hvv-vlaardingen.nl verschijnen.

Barak 88

De vorige voorzitter van de HVV – Wout den Breems – zette zich niet alleen met hart en ziel in voor het behoud van ons Vlaardings erfgoed en de Vlaardingse cultuur, hij was ook een begenadigd schrijver. Vele publicaties en boeken vloeiden uit zijn pen, en in 2016 verscheen Barak 88. Wout beschreef hierin het leven van Vlaardingers, waaronder zijn vader, die in de Tweede Wereldoorlog in het Duitse Wildau tewerkgesteld waren.

Destijds was de gemeente Wildau al zeer geïnteresseerd in deze publicatie, om zo de eigen geschiedenis beter te kunnen duiden. En nu is het boek verschenen in een Duitse vertaling: een mooie kroon op het werk van de inmiddels overleden maar zeker niet vergeten Wout den Breems.

Meer informatie vindt u hier: <https://padlet.com/larsulbricht/>

Agenda

Ted Hartman refereerde er al aan in zijn voorwoord. Met gepaste voorzichtigheid en met inachtneming van alle coronarichtlijnen zetten wij weer wat kruisjes in onze agenda.

Dinsdag 22 maart 2022: Lezing door Aad Zoutendijk over het Van Peteghemorgel. Uiteraard in de Grote Kerk op de Markt, aanvang 20:00 uur.

Zaterdag 26 maart 2022: Viering 55 jarig bestaan van de Historische Vereniging Vlaardingen. In de Grote Kerk op de Markt en ons eigen onderkomen in de Waag daarnaast. Inloop van 11:30 – 16:00 uur.

Dinsdag 29 maart 2022: Algemene Ledenvergadering in de Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel, aanvang: 20:00 uur. Zie onze website voor meer informatie en documentatie, zoals het gewone en het financieel jaarverslag. Die staan twee weken voor de vergadering op de website. Na de ALV laten Tineke van der Hoek en Ernst Lohmann oude foto's van Vlaardingen zien.

Dinsdag 26 april: Lezing door Jac Baart en Jeroen ter Brugge over de Kriegsmarine in Vlaardingen, in het Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade. Aanvang: 20:00 uur.

Nieuwe website

Onze huidige website – www.hvv-vlaardingen.nl voor wie deze nog niet kent – is aan vernieuwing toe, we meldden het al eerder. En in plaats van renovatie van de bestaande site, heeft het bestuur van de HVV gekozen voor een gloednieuwe webstek. Het bouwen van zo'n website duurt altijd langer dan van tevoren ingeschat: ongemerkt blijkt de hoeveelheid content die we met u willen delen groter dan gedacht. Maar: de finish is in zicht, en tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 maart aanstaande zal onze voorzitter de nieuwe site officieel lanceren!
