



HISTORISCHE VERENIGING VLAARDINGEN



Arij Maarleveld: Niet bij brood uit water alleen

In de Vlaardingse Grote Kerk worden heden ten dage geen kerkdiensten meer gehouden, maar de invloed die de Grote Kerk in het verleden had op de volksontwikkeling en politiek was groot.

In het Historisch Jaarboek van 2024 schreef voormalig gemeenteraadslid en wethouder Arij Maarleveld het artikel "Niet bij brood uit het water alleen" over de Grote Kerk, volksontwikkeling en partijvorming in de periode 1850-1920.

De lezing van Arij Maarleveld gaat over het geestelijke en maatschappelijke leven in Vlaardingen eind 19e en begin 20ste eeuw en de langdurige doorwerking daarvan.

Van de loggers 'Zorg en Vlijt' en 'De Wisselvalligheid' tot 'Bassie en Adriaan' en 'Amazing Stroopwafels', van 'Liefde en Vrede' tot 'Rooie Schuur', over Nut van 't Algemeen, over J.H. Gunning Jr. en Koos Vorrink, de Hollandia Melkfabriek en Unilever Research.

De spreker kennende zal het een genuanceerd kritisch historisch verhaal worden met duidelijke lijntjes van de geschiedenis naar vandaag.

De lezing wordt gehouden op dinsdag 27 januari 2026 in de Bethelkerk – Burg Verkadesingel 26 – 3135 KZ Vlaardingen. Aanvang is 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. De toegang is gratis.

We stellen uw fysieke aanwezigheid tijdens deze lezing zeer op prijs, maar mocht dat niet mogelijk zijn, de lezing wordt ook gestreamd via deze [link](#).



hvv-vlaardingen.nl

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens [inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@hvv-vlaardingen.nl toe aan uw adresboek.

